



Geef een duif...

een nieuwe thuis!



Actie.... 2007

Onder dit motto willen we duiven die we binnen krijgen ,voornamelijk stadsduiven een nieuwe thuis geven bij dierenliefhebbers die graag zich bezighouden met duifjes. Geregeld krijgen we momenteel wel vraag vanuit dierenbeschermingen,en vogel opvangcentra's die ook vraag krijgen vanwege mensen die graag duifjes willen gaan houden Heeft ook U een afgesloten ruime ren ,en wenst u duifjes te houden,laat het ons weten,geef ons Uw telefoon nummer waarop we U kunnen bereiken,zodra er binnen komen bellen we U op!

Op plaatsen waar duiven een probleem vormen trachten we,op een diervriendelijke manier dit door middel van een afvangkooi,welke werkt zoals een spoetnik op een duiventil,deze dieren af te vangen,deze diertjes worden dan bij binnenkomst gecontroleerd op ziektes zoals cocidiose, trichomonaise ea ziektes en gebreken,en worden verzorgd bij ons in het vogelasiel Al te vaak worden duiven bejaagd,ze vormen overlast voor burenen,door hun uitwerpselen,vele van deze diertjes worden niet gewenst,bij aanmelding verloren gevlogen duiven krijgen we maar al te vaak te horen,doe er maar mee wat gewild,voor mij heeft deze geen enkele waarde meer,of maak er maar een pot soep van...Maar wij denken ook dit is een levend wezen,en vraagt een plaatsje in onze maatschappij,geef hen daarom een 2^{de} kans!

Adopteer een duif! Ook zij hebben recht op een diervriendelijk bestaan!



Tel/Fax=03/325.26.70

Socio-vzw-Deurne.-